

## Zaterdag 27 april 2019 Zuidpene Vlaanderen-in-Frankrijk 43ste "Zwijgende Voettocht"



Op zaterdag 27 april 2019 heeft in Zuidpene de 43<sup>ste</sup> "Zwijgende Voettocht door het slagveld van de Pene" plaats. Men verzamelt om 14.00u. op het dorpsplein aan de kerk.

Zuidpene ligt in een rustige en groene omgeving, aan de voet van de Kasselberg, op 15 km van Poperinge.



*Mooie landschappen rond de Kasselberg*

***\* Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst !!!***

***Iedereen die begaan is met de situatie van onze Vlaamse volksgenoten in de verdrukkende Franse éénheidsstaat moet het als zijn/ haar morele plicht aanzien om aan deze voettocht minstens één maal te hebben deelgenomen.***

De Slag aan de Pene (= zijrivier van de IJzer) die op 11 april 1677 werd geleverd tussen de legers van de Nederlanden onder aanvoering van Willem van Oranje-Nassau en de Franse koning Lodewijk XIV, had tot gevolg dat een lieflijk stukje Vlaanderen (dat sindsdien Frans-Vlaanderen of Vlaanderen in Frankrijk wordt genoemd), door Frankrijk werd ingelijfd.

**Sedert die tijd is er ter plaatse een Vlaamse Beweging actief voor meer sociale, economische en culturele eigenheid.**





De samenkomst, tevens vertrekpunt van de wandelaars, is afwisselend **Noordpene** en **Zuidpene**, twee kleine rustige dorpjes op amper 3 km van elkaar gelegen, met op hun grenslijn de Pene-obelisk, die aan de veldslag herinnert. **Deze natuurwandeling staat symbool voor de heropleving van het Nederlands en de Vlaamse cultuur in Frankrijk.**

Ieder jaar komen ettelijke volksbewuste Vlamingen en Nederlanders naar deze voettocht afgezakt. Onze **Frans-Vlaamse broeders/zusters** weten dit zeker te waarderen.



De “Zwijgende Voettocht van de Pene” is geen betoging.

Er worden geen slogans geroepen, noch spandoeken megedragen.

We wandelen dus enkel achter de Vlaamse Leeuwenvlag en de HeelNederlandse vlag met de kleuren Oranje-wit-blauw.

**ZO KAN EEN DAG IN FRANS-VLAANDEREN ER UIT ZIEN OP 27 APRIL 2019**

Om 10 U een bezoek aan het huis van de Veldslag in Noordpene met onthaal in het Nederlands

Om 12 u kan men uitgebreid en lekker eten in het “ Eethuis Koning van Pene “ in Zuidpene waar de Zwijgende Voettocht vertrekt en na 7 km terug aankomt.

Of “ Eethuis De Boerenweg “ in Buisscheure op 4 km van Zuidpene.

Om 14 u verzamelen we op het dorpsplein aan de Kerk van Zuidpene.

Na de Zwijgende Voettocht komen we samen in de feestzaal van Zuidpene waar er samenzang is , optreden van een volksdansgroep en een optreden van de doedelzakspelers van Sakanotes , koffie en andere dranken tegen betaling te verkrijgen aan democratische prijzen.

- Verdere inlichtingen : Karel Appelmans

0032 468 14 11 53 - 0033 618 22 49 57 – “ [karel.appelmans@gmail.com](mailto:karel.appelmans@gmail.com) “

Het huis van de Veldslag in Noordpeene openingsuren 10-12.30 u en 14-18 u.  
Tel : 0033 328 40 67 36 “ [maisondelabataille-noordpeene@wanadoo.fr](mailto:maisondelabataille-noordpeene@wanadoo.fr) “  
“ [www.musee-noordpeene.eu](http://www.musee-noordpeene.eu) “ NL kiezen indien gewenst

Eethuis Koning van Pene GPS : contour de l'église 8 in Zuytpeene  
0033 328 44 83 92 “ [aukoningvanpeene@gmail.com](mailto:aukoningvanpeene@gmail.com) “

Eethuis Den Boerenweg GPS : 18 Boereweg in Buyssecheure  
0033 328 43 01 26